

## K 56 Nativity Carol

Inhoud in het kort:

In een eenvoudige stal werd Hij geboren,  
een kind dat stil in de kribbe lag  
en harten verwarmde met zijn liefde.  
Herders uit de heuvels rondom en  
wijze mannen van ver aanbaden Hem.  
En terwijl zijn moeder een slaapliedje zong,  
vulde de hemel zich met engelen.  
In die stal werd de liefde geboren.  
Leer mij die liefde kennen.

Born in a stable so bare,  
born so long ago;  
Born 'neath lighth of star  
He who loved us so.

*Refrein:*

*Far away silent he lay,  
Born today, your homage pay,  
For Christ is born for aye,  
born on Christmas Day.*

Cradled by mother so fair,  
Tender her lullaby;  
Over her son so dear Angel  
hosts fill the sky.

Wise men from distant far land,  
Shepherds from starry hills,  
worship this babe so rare,  
Hearts with his warmth he fills.

Love in that stable was born  
into our hearts to flow;  
Innocent dreaming babe,  
make me thy love to know

Geboren in een stal zo kaal,  
Zo lang geleden geboren;  
Geboren onder sterrenlicht  
Hij die ons zo liefhad.

*Refrein:*

*Ver weg lag hij stil,  
Vandaag geboren, breng je hulde,  
Want Christus is geboren voor eeuwig,  
Geboren op eerste Kerstdag.*

Liefelijk gewiegd door de moeder,  
Teder zingend haar wiegelied;  
Boven haar zoon zo dierbare Zoon  
Vullen engelenscharen de hemel.

Wijze mannen uit een ver land,  
Herders uit heuvels onder de sterren  
Aanbidden deze zo bijzondere kind,  
Dat onze harten vult met zijn warmte.

Liefde werd in die stal geboren  
Om in onze harten te vloeien;  
Onschuldige dromend kind,  
Leer mij uw liefde kennen.